

Nieuwsbrief van de VVHh

~ september 2014 ~

Beste Vrienden van de Hout,

Er is veel gebeurd in september.

Lezing door dhr. Nop Maas. Allereerst was er 4 september de lezing door dhr. Nop Maas over Nicolaas Beets, oftewel Hildebrand. Er was goede belangstelling voor deze interessante avond.

Maandag 8 september; Beelden Camera Obscura. Deze beelden werden door de vakmensen op de fonteinrand, en Hildebrand op zijn sokkel, geplaatst. De hele dag hebben wij in de Kleine Hout van dit gebeuren genoten.

Zaterdag 13 september was de Grote Dag daar. De onthulling van de fontein van Bronner met de nieuwe Hildebrand en de beelden van de Camera Obscura in volle glorie.

Haarlems Dagblad, de media en YouTube(filmpjes) besteedden er veel aandacht aan.

<http://www.hildebrandmonument.nl/>

De Letterlievende Vereniging J.J. Cremer, in costuums van de personages, liep door de stad en hing een krans aan het geboortehuis van Nicolaas Beets in de Koningsstraat nr. 38-40. Met muziek van het dames saxofoonkwartet ging de optocht vanaf de muziekkoepeel op het Vlooienveld naar Nurks. Daar had zich een groep genodigden verzameld. Bijna alle schrijvers waren aanwezig toen het boek werd gepresenteerd. Ook de kleindochter van prof. Bronner was er. Later, bij de fontein, sloot mevrouw (Godfried) Bomans zich aan. De dag was, net als bij de eerste onthulling in 1962: een groot Feest!

De opkomst van belangstellenden bij de fontein was groot en feestelijk. De openingswoorden werden door de wethouder Jack van de Hoek gesproken en door bestuursleden van de Stichting Herstel Hildebrandmonument. Oud-wethouder C. Mooi, aan wie de commissie veel te danken heeft, was ook aanwezig.

De leden van J.J.Cremer beeldden de personen op de fontein uit en spraken o.l.v Hildebrand zelf, een kleine illustrerende tekst waarop de beelden werden ontdaan van hun prachtig blauwfluwelen doek met witte linten door beeldhouwster Ellen Wolff. Zij heeft een belangrijke taak gehad bij het proces van het maken van de beelden in Tiel. Terzijde: het beeld van de koning in de Haarlemse Raadszaal is door haar gemaakt.

De leerlingen van Sancta Maria brachten hun kunstwerken in en de leerlingen van de Oost Ter Hout-school gingen rond met hapjes en drankjes.

Ten slotte werden de magische woorden gesproken: "Laat de fontein spuiten!"

<http://www.vrienden haarlemmerhout.nl/Bronnerfontein.html>

De belangstelling is ook naderhand groot gebleven. Elke dag en avond komen mensen naar de fontein kijken en om foto's te maken. 's Nachts is er voor de vleermuizen licht in amberkleur en de fontein is ook de hele nacht aan.

De rododendronstruiken gaan deels vervangen worden. Ze hebben erg geleden van de regens in augustus. Er zijn paarse herfstkrokussen aangeplant: *Crocus sativus*. Sommige die er al stonden, bloeien momenteel.

Het werk gaat door. De Advies Cie. Hh. vergaderde op 15 september. Op 22 sept. werd met Advies cie HH op locatie in het Voorbos gekeken.

Zie ook ommezijde.>

VTA Boom-Veiligheid Op 29 augustus twee zijn bestuursleden met de beheerder en een man van Bomenwacht Nederland, langs de bomen gegaan die op de nominatie staan om om veiligheidsredenen gekapt te worden. Het werd een hele zoektocht om deze te vinden. Er stonden bomen op de lijst die slechts stam waren en dus geen veiligheidsrisico vormden. Zo zijn er enkele 'bomen' door ons van de lijst gehaald.

Eindhout werkdag. Op vrijdag 12 september werd o.l.v. het IVN-Zuid-Kennemerland met vrijwilligers in het Vogelbos gewerkt. Bramen werden gesnoeid en Duizendknoop moest uitgegraven omdat dit een ernstige weekeraar is.

Wielewaal. Er is door dhr .Fedde Reeskamp een vrouwtjes-Wielewaal in de Grote Hout gezien. Bijzonder!

1-2 Oktober: In de Grote Hout worden de paden geschraapt en van schelpen voorzien. De bankjes zijn opgetild om er een mat onder te plaatsen die graven door honden moet tegengaan.

ONS BOEK

Hildebrandmonument Haarlemmerhout

Ter gelegenheid van de onthulling hebben wij een boek gemaakt met verhalen over de restauratie, de achtergronden, een wandeling door Haarlem en veel foto's.

Verkrijgbaar bij boekhandel Blokker in Heemstede en bij De Vries in Haarlem.

*Direct bij ons verkrijgbaar voor € 15. Stuur een mail of bel 06-543182004. (verzendkosten €3,90)
Of bij secretariaat Ver.Vrienden HH: bel 06 139 37 507.*

P.S. Ehm.... Hebt u de VVHh-contributie voor 2014 al overgemaakt? ;-)